



Dankdag
Woensdag 29 november 2023

Avonddienst

Voorganger: Ds. Afinus de Vries
Het Schriftgedeelte wordt gelezen door Carlien de Bruijne

Welkom

Votum

Lied: God de HERE is almachtig: 1

Groet

Lied: God de HERE is almachtig: 2

Gebed

Lied: God de HERE is almachtig: 3

Geloofsbelijdenis

Lied: 10.000 redenen tot dankbaarheid

Bijbellezing: Lucas 17: 11-19

Lied: Liedboek 716: 1, 2, 3

Verkondiging

Lied: Psalm 66: 5, 7

Gebed

Lied: Kyrieleis, heb medelijden

Gebed

Lied: mijn Vader dank U wel: 1

Gebed

Lied: mijn Vader dank U wel: 3

Gebed

Lied: mijn Vader dank U wel: 5

Collecte

Lied: GK 141: 1

Zegen

LB 716	Gezang 141
1. Zaaien, maaien, oogsten. Dank de Allerhoogste voor zijn zorg om ons bestaan. hij biedt ons dit alles aan.	1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moeder schoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.
2. Zaaien, maaien, oogsten, Dank de Allerhoogste voor de zegen die Hij geeft, zodat elk het leven heeft.	
3. Zaaien, maaien oogsten, Dank de Allerhoogste door te delen met elkaar wat Hij aanbiedt, ieder jaar	

<p>God de Heere is almachtig melodie: Ere zij aan God de Vader</p> <p>1. God de Heere is almachtig, kijk, wat Hij geschapen heeft. Alles wat Hij maakt, is prachtig en Hij zorgt voor al wat leeft. Dank de Schepper, dank de Schepper, Die dit alles aan ons geeft.</p> <p>2. Al het voedsel dat wij eten geeft God ons met gulle hand. En Hij geeft ook, niet vergeten, zaad voor elke nieuwe plant. Dank de Schepper, dank de Schepper, Hij houdt alles steeds in stand.</p> <p>3. God zorgt voor ons, alle dagen. Hij geeft ons zelfs overvloed. Heer, vergeef ons als wij klagen bij de minste tegenspoed. Dank de Schepper, dank de Schepper, Wij getuigen: God is goed!</p>	<p>10.000 redenen tot dankbaarheid Opwekking 733</p> <p>De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.</p> <p>Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.</p> <p>Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.</p> <p>Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.</p> <p>En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stukt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.</p> <p>Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam.</p>
<p>Psalm 66</p> <p>5 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.</p> <p>7 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.</p>	<p>MIJN VADER DANK U WEL</p> <p>1. Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, dat U al mijn gedachten en verlangens kent, dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. Mijn Vader, dank U wel.</p> <p>4. Mijn woorden schieten vaak zo veel tekort, o Heer. Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. 'k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer. Mijn Vader, dank U wel.</p> <p>5. Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, Dat ik U in dit lied van harte danken kan, Mijn Vader, dank U wel.</p>
<p>KYRIELEIS, HEB MEDELIJDEN melodie: LB 310</p> <p>Kyrieleis, heb medelijden, de schepping klaagt, de aarde huilt - akkers en weiden: straks woestijnen, het voedsel schaars, de grond vervuild.</p> <p>Kyrieleis, heb medelijden, de schepping kreunt, de aarde vraagt: gun ons de tijd nog te vermijden dat al wat leeft wordt weggevaagd.</p> <p>Kyrieleis, heb medelijden, de schepping schreeuwt, de aarde zucht - hoe konden wij zo bruuw ontwijden uw werk: het land, de zee, de lucht?</p> <p>Kyrieleis, heb medelijden, de schepping roept, de aarde smeekt - dit is toch niet het eind der tijden, nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?</p> <p>Kyrieleis, heb medelijden, de schepping bidt, de aarde hoopt op U, op ons – een jaargetijde dat al ons vuil in schoonheid doopt.</p>	