



## Liturgie Oudjaar 31 december 2022



Voorganger: Ds. Bert Renkema en Ds. Afinus de Vries  
Het Schriftgedeelte wordt gelezen door Mathilde Boeije

### Welkom

Lied: Opwekking 717

### Votum en Zegengroet

Lied: Liedboek 90: 1, 8

### Gebed

Lied Opwekking 464

Bijbellesing: Psalm 138

luisterlied cantorij GHK Liedboek 818

### Verkondiging I

Lied: NPB 138: 1

### Verkondiging II

Lied: NPB 138: 3

### Geloofsbelijdenis

Lied: Liedboek 511: 1, 2, 4

### Gebed

#### Danken

Lied: Liedboek 511: 6

#### Bidden

Lied: Liedboek 511: 7

### Collecte

Lied: Liedboek 885: 1, 2

### Zegen

### Luisterlied LB 818

Niet is het laatste woord gesproken,  
er klinkt een lied, al is het nacht.  
Onzeker gaan wij, reisgenoten,  
op weg met wie ons samenbracht.  
Wat komen zal is nog verborgen,  
God weet wat ons te wachten staat:  
het stille licht, een nieuwe morgen,  
waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten  
de dorre grond tot bloeien brengt;  
wie als de dauw daalt in de morgen  
en schepping teer met licht doordrenkt,  
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren  
in duisternis van niemandsland.  
Een naam klinkt in het wuivend koren:  
belofte van het nieuwe land.

### Liedboek 90

1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.  
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
Wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.

8

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.

### NPB 138

1.

Ik loof U, HEER, met hart en ziel.  
Terwijl ik kniel zal ik U eren.  
Mijn loflied hef ik dankbaar aan  
ten overstaan van wie regeren.  
Ik buig mij richting uw paleis.  
Uitbundig prijs ik al uw werken.  
Toen ik U riep, hebt U verhoord.  
U hield uw woord door mij te sterken.

3.

Als ik in groot gevaar verkeer  
helpt U mij, HEER, te overleven.  
U redt mij van de tegenstand;  
uw rechterhand zal redding geven.  
Bij U is rust en veiligheid.  
U laat altijd uw liefde blijken.  
Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid.  
Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken.

<p>Opwekking 717</p> <p>Stil, mijn ziel, wees stil En wees niet bang Voor de onzekerheid van morgen God omgeeft je steeds Hij is erbij In je beproevingen en zorgen</p> <p>God, U bent mijn God En ik vertrouw op U En zal niet wankelen Vredevorst, vernieuw Een vaste geest binnen in mij Die rust in U alleen</p> <p>Stil, mijn ziel, wees stil En dwaal niet af Dwars door het dal zal Hij je leiden Stil, vertrouw op Hem En hef je schild Tegen de pijlen van verleiding</p> <p>God, U bent mijn God En ik vertrouw op U En zal niet wankelen Vredevorst, vernieuw Een vaste geest binnen in mij Die rust in U alleen</p> <p>Stil mijn ziel wees stil En laat nooit los De waarheid die je steeds omarmd heeft Wacht, wacht op de Heer De zwartste nacht Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt</p>	<p>Opwekking 464</p> <p>Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.</p> <p>Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.</p> <p>Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.</p>	<p>LB 511</p> <p>1 Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar.</p> <p>2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, drukt nog de last van 't leed dat ons beklemmt, o Heer, geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.</p> <p>4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken om deze wereld en haar zonnenschijn, leer ons wat is geleden dan herdenken, geheel van U zal dan ons leven zijn.</p> <p>6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, laat ons dan allerwege horen stijgen tot lof van U het wereldwijde lied.</p> <p>7 In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.</p>
<p>God, U bent mijn God En ik vertrouw op U En zal niet wankelen Vredevorst, vernieuw Een vaste geest binnen in mij Die rust in U alleen</p> <p>Ik rust in U alleen</p>	<p>Gezang 885</p> <p>1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, ledere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.</p> <p>2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, ledere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond</p>	