

ZONDAG 28 juli 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

16.30 uur: Ds. Gert Jan Vogel (Oosterland)

Organist: Bastiaan Gunst

Lector: Nizetta de Bruijne

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 483: 1, 2 en 4 (staande)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 136: 1 en 2 – Abba Vader

Gebed

Schriftlezing: Psalm 75

Zingen: Psalm 75: 1,2,3 en 4

Verkondiging – thema: Ons leven is in God's hand

Zingen: Psalm 75: 5,6 en 7

Dankgebed en voorbede

Aankondiging collecte

Zingen: Opwekking 123 – Groot is Uw trouw, o Heer

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 79: 7 (OB)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06-11947854

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Gezang 483

1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart
is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinstrend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,-
al hun glans
dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,-
geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Opwekking 136

1 Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

2. Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Schriftlezing Psalm 75

¹ Voor de koorleider.

Op de wijs van Verdeltg niet. Een psalm van Asaf, een lied.

² Wij loven, God, wij loven U,
uw naam is ons nabij,
uw wonderen gaan van mond tot mond.

³ 'Ja, Ik bepaal of de tijd is gekomen,
Ik zal oordelen naar recht en wet.

⁴ Al heeft de aarde met haar bewoners,
Ik heb haar op zuilen vastgezet. *sela*

⁵ Tot de hoogmoedigen zeg Ik: Wees niet hoogmoedig,
tot de trotse zondaars: Verhef je niet,

⁶ verhef je niet tegen de hemel,
spreek niet op hoge toon.'

⁷ Niet uit het oosten, niet uit het westen,
niet uit de woestijn komt verheffing,

⁸ het is God die rechtspreekt
en de een vernedert, de ander verheft.

⁹ In zijn hand houdt de HEER een beker
met wijn, schuimend en bitter gekruid,
Hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde,
zelfs de droesem moeten zij drinken.

¹⁰ Ik wil er altijd over spreken,
erover zingen voor de God van Jakob:

¹¹ 'De trots van de zondaar zal Ik breken,
maar de rechtvaardige zal Ik verheffen.'

Psalm 75

1 U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wondren van uw hand.

3 Allen die hoogmoedig zijn,
en onrecht pleegt, toomt u in.
Gij die goddeloos van zin
heft de hoorn der ijdelheid,
spreekt niet met zo hoge hals,
al uw praal is voos en vals.

5 't Is de Heer die in zijn hand
een beker heeft die Hij vult
in zijn heilig ongeduld,
die Hij vult tot aan de rand
met de wijn die schuimt als bloed,
bruist in volle overvloed.

7 God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.

2 "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond."

4 Of gij oost- of westwaarts ziet,
om hulp zoekt in de woestijn,
alle grootheid is slechts schijn:
God is Rechter die gebiedt.
Hij verhoogt en Hij slaat neer
naar zijn recht, Hij is de Heer.

6 Zelf zal Hij de schenker zijn,
de schenker zijn en Hij dwingt
elke zondaar dat hij drinkt,
drinkt de droesem van de wijn,
drinkt de toorn met bittre mond,
slurpt zijn gramschap tot de grond

Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij
U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer
betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij
gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,.....

Psalm 79 (ob)

7 Zo zullen wij de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten.