

### Nederlandse Geloofsbelijdenis

#### Artikel 28 De gemeenschap der heiligen met de ware kerk

Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering een verzameling is van hen die zalig worden en er buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van welke staat of hoedanigheid ook, op zichzelf behoort te blijven om aan zichzelf genoeg te hebben. Maar allen behoren zich bij haar te voegen en zich met haar te verenigen. De eenheid van de kerk wordt bewaard als zij zich onderwerpen aan haar onderricht en tucht, de hals buigen onder het juk van Jezus Christus en de opbouw van de broeders dienen naar de gaven die God hun heeft gegeven, als leden van een en het zelfde lichaam. En opdat dit des te beter kan onderhouden worden, is [het] de plicht van alle gelovigen volgens het Woord van God om zich af te scheiden van hen, die niet van de kerk zijn en zich te voegen bij deze vergadering, op welke plaats God haar ook gesteld heeft, zelfs al verzetten de overheden en de plakaten van de vorsten zich daartegen en stond er de dood of enige lijfstraf op. Daarom handelen allen die zich van haar afscheiden of zich niet bij haar voegen in strijd met Gods verordening.

**De Nederlandse Geloofsbelijdenis is ontstaan in 1563, de tijd van de reformatie dus, met de strijd tussen de Rooms-Katholieke kerk en de reformatoren, de latere gereformeerde kerk(en). Kun je nu nog op eenzelfde manier over de kerk spreken?** Ongetwijfeld is de situatie van de 16<sup>e</sup> eeuw terug te lezen in dit belijdenisgeschrift, maar het is Gods Woord zelf dat daar in die context beluisterd en beleden is. De kerk is één omdat er maar één Heer is, die het hoofd van de kerk is. Geen gelovige kan zonder Hem en via Hem hoort iedere gelovige bij zijn kerk.

## De ene Steen en de vele stenen samen kerk van Christus zijn

zondag 13 oktober 2024

### één ware kerk

De kerk bestaat uit mensen. Maar zij maken de kerk niet tot kerk. Zij vormen samen de kerk omdat ze bij Jezus Christus zijn gekomen. Hij is *'de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid'* (1 Petrus 2,4).

Buiten Christus is er dus geen kerk. Een ware kerk is de kerk die Hem als Redder en Heer aanvaardt en belijdt. Zoals Jezus in Johannes 17,20v bidt: *'Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden'*.

### één onmisbare beweging

De kerk kent een onophoudelijke beweging met Jezus Christus als het scharnierpunt. Petrus typeert de gelovigen als *'komen tot de levende steen'* en een zo zich *'ook zelf laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel'*.

Om te beginnen kent de kerk het komen tot Jezus. Jezus is Gods gekozen redder, die tot een beslissing dringt: of je laat je op Hem bouwen als het fundament van het leven met God óf je struikelt over Hem omdat je weigert God te gehoorzamen.

Bij Jezus gekomen blijft de kerk in beweging, namelijk door bij Hem gekomen zich te laten gebruiken voor de bouw van Gods gebouw, de kerk. Dat is geen optie waarvoor je al dan niet kunt kiezen, maar het beschrijft hoe het komen tot Jezus zich voortzet: dan láát je je gebruiken voor de bouw van Gods kerk. Zo gezien klinkt het ook als een oproep om je ook daadwerkelijk te laten gebruiken.

Een heilig priesterschap vormen *'om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn'* bewaart de eenheid van de kerk.

### één gezamenlijk verlangen

Het samen dienen van de Heer verdraagt geen verdeeldheid. Samen kerk zijn betekent je als gelovigen gezamenlijk je onderwerpen aan het onderricht en de tucht van de kerk, samen je hals buigen onder het juk van Jezus Christus en samen de opbouw van de broers en zussen dienen naar de gaven die God heeft gegeven, als leden van zijn ene lichaam.

Verscheidenheid is niet hetzelfde als verdeeldheid. De veelsoortigheid van Gods gaven, de gevarieerdheid in in Gods genadegaven heeft elkaar juist nodig is te zien als een verrijking. Ook als kerken historisch of organisatorisch een andere biografie hebben en voor een groot deel gescheiden optrekken, betekent dat nog niet dat je niet beide met alle onvolkomenheid toch een ware kerk van Christus kunt zijn. Tegelijk dringt Jezus' gebed om eenheid van zijn volgelingen tot een voortdurend zoeken naar eenheid-ook-in-de-praktijk. Één in Christus zoeken we Christus te volgen, Hem en elkaar te dienen, met het gedeelde verlangen om alles te doen *'tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid'* (1 Petrus 4,11).

ds. Rob van der Toorn |  
Satijnvlinder 13, 2317 KJ Leiden |  
071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20 |  
predikant@cgkleiden.nl

