

# ZONDAG 7 juli 2024

Live te volgen via [www.gasthuiskerk.nl/live](http://www.gasthuiskerk.nl/live)

**Kerkdienst:** 16.30 u: ds. Afinus de Vries  
(GKVMiddelburg)  
organist: Annette van der Stel-Mondeel  
lector: Niek Abrahamse



---

Welkom en mededelingen  
Zingen: NLB 634: 1 en 2  
We richten ons naar God  
Votum en groet  
Zingen: Opwekking 770  
Gebed  
Schriftlezing: Matteüs 8: 14 - 27  
Zingen: NPB 25: 4  
Verkondiging – tekst Matteüs 8: 18 - 22  
Zingen: NLB 802: 1, 2, 4, 5, 6 - wisselzang  
Dankgebed en voorbede  
Aankondiging collecte  
Geloofsbelijdenis (staande)  
Zingen: NLB 416  
Zegen

---

*Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.  
Voor meer informatie over onze gemeente zie [www.gasthuiskerk.nl](http://www.gasthuiskerk.nl).*

## **NLB 634**

1. U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer weer  
Uit een blinkend stromen, daalde  
d'engel af  
Heeft de steen genomen, van 't  
verwonnen graf  
U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer meer

2. Zie hem verschijnen, Jezus, onze  
Heer  
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen  
weer  
Weest dan volk des Heren, blijde en  
welgezend  
En zegt telkens kere, Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer  
U zij de victorie, nu en immer meer

## **Opwekking 770**

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige  
Naam.  
Verborg en aanwezig deelt U mijn  
bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar  
geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2. Een boog in de wolken als teken van  
trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij  
jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van  
verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn  
bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend  
dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos  
goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U  
ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs  
mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus  
mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite  
of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam .....

## **Matteüs 8**

<sup>14</sup> Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens  
schoonmoeder met koorts in bed liggen. <sup>15</sup> Hij raakte haar hand aan en de koorts  
verliet haar. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

<sup>16</sup> Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met een enkel  
woord dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij. <sup>17</sup> Zo moest in  
vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze  
ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.'

<sup>18</sup> Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen. <sup>19</sup> Maar een schriftgeleerde kwam op Hem af en zei: 'Meester, ik zal U volgen waarheen U ook gaat.' <sup>20</sup> Jezus zei tegen hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd te ruste kan leggen.' <sup>21</sup> Een ander, een van zijn leerlingen, zei: 'Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.' <sup>22</sup> Maar Jezus zei tegen hem: 'Volg Mij en laat de doden hun doden begraven.'

### **Naar de overkant van het meer**

<sup>23</sup> Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden Hem. <sup>24</sup> Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. <sup>25</sup> Ze maakten Hem wakker en riepen: 'Red ons, Heer, we vergaan!' <sup>26</sup> Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen?' Toen stond Hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust. <sup>27</sup> De mensen stonden verbaasd en zeiden: 'Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?'

### **NPB 25**

4. God is goed, Hij is rechtvaardig;  
zondaars leidt Hij in zijn spoor.  
Wie oprecht is en zachtaardig  
onderwijst Hij, gaat Hij voor.  
Wie op zijn verbond vertrouwt  
wil Hij rijkelijk belonen;  
wie zich aan zijn wetten houdt  
zal Hij trouw en liefde tonen.

### **NLB 802**

#### **ALLEN**

1 Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.  
Breng ons saam' met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.

#### **VROUWEN**

2 Door de wereld gaat een stoet  
die de ban brak van het bloed.  
Die bij wat op aarde leeft  
nu geen burgerrecht meer heeft.

#### **ALLEN**

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.  
Breng ons saam' met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem

## **MANNEN**

4 Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet,  
tegen onrecht, tegen dwang  
richten pelgrims hun gezang.

## **VROUWEN**

5 Velen, die de moed begaf  
blijven staan, of dwalen af.  
Hunk'rend naar hun oude land.  
Reisgenoten, grijp hun hand.

## **ALLEN**

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.  
Breng ons saam' met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem

## **ALLEN**

6 Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
'Breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs.'  
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.  
Breng ons saam' met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem

## **NLB 416**

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God, hij zal met je zijn.

## **ALLEN**

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist'ren naar uw stem.  
Breng ons saam' met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.