

ZONDAG 4 augustus 2024

Kerkdienst: 16.30 u ds. Jan Bert de Rijke
(NGK Goes)
organist: Peter Geldof Jr
lector: Joke Corbijn



Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 25: 1 en 10 (staande)
We richten ons naar God
Zingen: NLB 111: 1 en 2
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Rechters 3: 1 – 6
Zingen: NLB 111: 3 en 4
Schriftlezing: Rechters 3: 7 - 11
Verkondiging
Zingen: NLB 727: 1,3,5 en 10
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: NLB 111: 6
Dankzegging en voorbeden
Aankondiging collecte
Zingen: Gezang 473: 1,2,3,4,5 en 10 (staande)
Zegen van God

*Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt
doorspreken of je hebt een vraag en/of
opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de
kerkenraadsleden.
Voor meer informatie over onze gemeente zie
www.gasthuiskerk.nl.*

Psalm 25

1 Heer, ik hef mijn hart en handen op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd die de goede trouw verachten, maar wie uw gebod beaamt, mag gelovig U verwachten.

10 Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede, U verwacht ik 't allen tijd.
Here God van Israël, red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel, dat uw hand ons toch behoeede!

Nieuwe Liedboek 111

1 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2 Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is de Heer, en zijn gedachtenis eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

3 Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, zijn kindren geeft Hij nimmer prijs, steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! Het land waarin de afgod troont, wilde Hij aan de zijnen schenken.

4 Hoe recht is zijner handen werk, de waarheid zelf, volmaakt en sterk, hoe heilzaam zijn gegeven orde!
Hij spreekt zijn wil uit en voortaan wordt daar nooit meer aan afgedaan, ieder moet Hem gehoorzaam worden.

Rechters 3

¹⁻² Om de Israëlieten die de strijd tegen de Kanaänieten niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toe gaat (dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan daarmee vertrouwd te maken), had de HEER de volgende volken in het land laten blijven: ³ de Filistijnen in hun vijf vorstendommen en verder de Kanaänieten, de Sidoniërs en de Chiwwieten die in het Libanongebirge leefden, vanaf de Baäl-Hermon tot aan Lebo-Hamat. ⁴ Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen, opdat de HEER te weten zou komen of zij de geboden zouden gehoorzamen die Hij hun voorouders bij monde van Mozes had opgelegd. ⁵ Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volken van Kanaän woonden, tussen de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, ⁶ namen ze hun dochters tot vrouw en gaven ze hun eigen dochters aan de zonen van die volken, en dienden hun goden.

De eerste rechters: Otniël, Ehud, Samgar

⁷ De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de HEER: ze vergaten de HEER, hun God, en dienden de Baäls en de Asjera's. ⁸ De HEER werd

woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan-Risataïm, de koning van Aram-Naharaïm; acht jaar moesten ze hem dienen. ⁹ De Israëlieten riepen de HEER te hulp, en de HEER zond iemand om hen te bevrijden: Otniël, een zoon van Kalebs jongere broer Kenaz. ¹⁰ Gedreven door de geest van de HEER leidde hij Israël als rechter. Hij trok ten strijde, en de HEER leverde koning Kusan-Risataïm van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. ¹¹ Veertig jaar had het land rust. Toen stierf Otniël.

Nieuwe Liedboek 727

1 Voor alle heiligen in de heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

5 Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging.
Halleluja, halleluja!

Nieuwe Liedboek 111

6 Van alle wijsheid het begin is: vrees den Heer met ziel en zin, aanbid zijn wil met vrees en beven. Dit is het helderste verstand. Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. Wie Hem verhoogt, zal met Hem leven.

Gezang 473

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilige Geest er woon'.

3 Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen, wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

10 Van alle einders, van de verste kust zullen zij vinden vrede, feest en rust, U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

4 Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

10 Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.