

SING OUT



“de grote toekomst”

24 nov
16.30 u



Gasthuiskerk Middelburg

ZONDAG 24 november 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live

Sing-out: 'De grote toekomst'

16.30 uur: Ds. D. Westerneng

Samengestelde band 'to Connect'

Zingen

- o Ik wil juichen voor U - Opwekking 589
- o Onze schuilplaats is God - Opwekking 847

Welkom en gebed

Zingen

- o Huis van gebed - Opwekking 869
- o Goed om hier te zijn - Sela

Overdenking Houd dit geheim tot de eindtijd.

Daniël 12 : 1-4

Zingen

- o Alles nieuw - Eline Bakker
- o Wij aanbidden U Jezus - Opwekking 890

Gedicht

Collecte

Gebed

Zingen

- o Tienduizend redenen - Opwekking 733
- o Gebed om zegen - Opwekking 710

Zegen

Zingen

- o Heer U bent goed - Opwekking 668

o **Ik wil juichen voor U** – Opwekking 589

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbedding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik wil juichen voor U
Ik erken: U, Heer, bent God.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

(Refrein)

laatste keer:
Ik prijs Uw naam,)3x
God van de eeuwigheid)3x

o **Onze schuilplaats is God** – Opwekking 847

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein 1:

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Refrein 2:

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x)
Voor eeuwig.

(Refrein 2)

o **Huis van gebed** – Opwekking 869

Maak dit huis tot een huis van gebed,
waar U tastbaar aanwezig bent;
vol van uw glorie, vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Maak dit huis tot een huis van gebed. (2x)

Laat de beenderen weer leven, Heer.
Wek ze op, als uw kerk profeteert;
vol van uw glorie,
vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Laat de beenderen weer leven, Heer. (2x)

Bridge:

Wij buigen neer voor U)
en wij verwachten U.)
Bouw de ruïnes op,)
herstel uw kerk, Heer!) 2x
Kom, stort uw Geest op ons,)
blaas ons nieuw leven in,)
want wij verlangen naar herleving, Jezus.)

(Gebed)

Zet uw kerk weer in vuur en vlam,
Heilig God, dat ons hart weer brandt;
vol van uw glorie,
vol van uw naam.
Alles wordt stil,
slechts één stem spreekt ons aan.
Zet uw kerk weer in vuur en vlam. (2x)

o **Goed om hier te zijn - Sela**

Zing met ons mee en vier hoe God door mensen werkt;
samengeroepen hier in deze kerk,
waar wordt gedoopt, begraven en getrouwd;
en wij belijden dat Hij van ons houdt.

Verenigd met de hemel, zingen wij met één stem:
Glorie aan de Vader, alle eer aan Hem!

Het is goed om hier te zijn;
zo goed om hier te zijn,
want U bent in ons midden, Heer.
Het is goed om hier te zijn
in uw aanwezigheid.
U bent in ons midden, Heer.

Met hoofd en hart en ziel, met hoe het ons ook gaat,
komen wij samen, hier op deze plaats.
Met jong en oud, van ver en van dichtbij;
iedereen welkom, dat geloven wij.

Generaties mensen,
op tal van dit soort plekken,
ontmoeten U en leven op.
Zij zijn ons voorgegaan.
Wij sluiten ons bij hen aan.
U bent van alle tijden, God.

Tekst en muziek: Matthijn Buwalda en Lars Gerfen. © 2023 Stichting Sela Music

Daniël 12 : 1 - 4

¹ In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. ² Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. ³ De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid

hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. ⁴ Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.'

o **Alles nieuw** – Eline Bakker

U hebt de macht te restaureren,
dat wat van schoonheid is beroofd.
In de vallei ontstaat nieuwe hoop.
U wilt altijd iets moois creëren,
uit dat wat woest en ledig is.
U blaast mijn kille hart nieuw leven in.

U maakt alles nieuw, Alles nieuw, Alles nieuw.
Geen berg is te hoog,
geen dal te diep.
U maakt alles nieuw. Oh-oh-oh

U bent in staat te renoveren,
dat wat verloren is verklaard.
Vanuit de as zal ik weer opstaan.
U laat zich niet intimideren
door de bombarie van het kwaad.
Daar waar U bent kan angst niet bestaan.

U maakt alles nieuw, Alles nieuw, Alles nieuw.)
Geen berg is te hoog,)
geen dal te diep.) 2x
U maakt alles nieuw. Oh-oh-oh)

U maakt een weg in de wildernis!)
Stromen van water waar droogte is!)
Alles, alles is mogelijk voor U.)
U heelt elk hart dat gebroken is!) 2x
U bent het licht in de duisternis!)
Alles, alles is mogelijk voor U.)

U maakt alles nieuw, Alles nieuw, Alles nieuw.)
Geen berg is te hoog,)
geen dal te diep.) 2x
U maakt alles nieuw. Oh-oh-oh)

o **Wij aanbidden U Jezus – Opwekking 890**

Hier zijn wij,
hier bent U.
Zo dichtbij,
hier en nu.
Aan uw hart
horen wij.
Dichtbij U,
voor altijd.

Wij aanbidden U, Jezus.
Wij aanbidden U, Jezus.
Wij aanbidden U, Jezus.
Hier is ons hart.

Voor uw troon
knielen wij,
hier in uw
aanwezigheid.
U die Zich
gegeven heeft,
alles is
voor U alleen.

Noch dood, noch leven,
toekomst noch heden,
niets kan ons scheiden van uw liefde, Jezus.
Met U verweven,
eeuwig verenigd,
niets kan ons scheiden van uw liefde, Jezus.

Ooooh,
U bent van ons,
wij zijn van U voor eeuwig.

o **Tienduizend redenen** – Opwekking 733

De zon komt op,
maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

Psalm 103: 1 en 8, Oorspr. titel: 10.000 reasons (Bless the Lord) Tekst & muziek: Matt Redman / Jonas Myrin Ned. tekst: Harold ten Cate ©2011 Shout! Publishing / Thankyou Music / Worshiptogether.com Songs/ Sixsteps Music / Said And Done Music / Small Stone Media

o **Gebed om zegen** – Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Tekst: Hans Maat, Muziek: Gerrit Dekker, ©2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music / Small Stone Media

o **Heer U bent goed** – Opwekking 668

Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Door heel de wereld en in elke taal,
door alle eeuwen heen klinkt overal:

Refrein:

Wij prijzen U,)
halleluja, halleluja.)
Wij prijzen U) 2x
om wie U bent!)
U bent goed!

Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Door heel de wereld en in elke taal,
door alle eeuwen heen klinkt overal:

Refrein:

Wij prijzen U,)
halleluja, halleluja .)
Wij prijzen U) 2x
om wie U bent.)

U bent goed voor altijd,)
voor altijd bent U goed.) 4x

Heer, U bent goed)
en uw liefde en trouw)
zijn voor eeuwig.) 2x
Door heel de wereld en in elke taal,
door alle eeuwen heen klinkt overal:

Refrein:

Wij prijzen U,)
halleluja, halleluja .)
Wij prijzen U, om wie U bent,) 2x
om wie U bent,
om wie U bent!
U bent goed!