

ZONDAG 5 januari 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. Albert Hakvoort (Kampen)

Organist: Peter Geldof jr.

Lector: Niek Abrahamse

Band: "to Connect"

In deze dienst zullen er twee diakenen bevestigd worden

Welkom en mededelingen (door de dienstdoende ouderling)

Aankondiging van het welkomstlied

(de gemeente gaat staan)

Zingen Psalm 27: 1, 2 (Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here)

Stil gebed

Votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten)

Zingen "Jezus, U bent bij ons" (Sela)

Geboden Efeziërs 5: 1-14 (NBV21)

Zingen Psalm 86: 4, 5 (Leer mij naar uw wil te handelen)

Gebed

Uitnodiging voor de kinderkerk door leiding van de kinderkerk

Zingen: kinderlied Wie is er? Elly en Rikkert

(Kinderen gaan naar de kinderkerk)

Schriftlezing Johannes 1: 1-18 (NBV21)

Zingen Gezang 1: 1, 2, 3, 4 (God heeft het eerste woord)

Verkondiging n.a.v. Joh. 1: 10-13 **Afgewezen en toch ook ontvangen**

Zingen Gezang 169: 1, 2, 4, 6 (Zingt nu de Heer, stemt allen in)

Bevestiging diakenen:

- onderwijs over het diakenambt

- Vragen + antwoord brs. Blankenburgh en Geschiere

- Zegening

- Zingen zegenlied: Gezang 456: 1 en 2 (aangepast*) en 3 (ongewijzigd)

gemeente staat

Dankgebed en voorbede

Aankondigen van de collecte: voor de diaconie en de kerk

Zingen Opwekking 627 (Jezus, licht in de duisternis) (de gemeente gaat staan)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 0118 - 604 946) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Psalm 27: 1, 2 (Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here)

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wèl bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

“Jezus, U bent bij ons” (Sela)

1. Jezus, U bent bij ons
alle nachten, alle dagen;
in ons hopen, in ons zoeken
en ons vragen.
Jezus, U bent bij ons
in de vreugde, in het lijden;
tot het einde van de tijden.
Halleluja!

2. Jezus, U bent bij ons
en we delen de verhalen
van het wonder, hoe uw liefde
ons blijft dragen.
Jezus, U bent bij ons;

Refrein: U bent de liefde die wint.
U bent de weg die ons verbindt
en U brengt ons bij elkaar
in uw naam.
U bent het licht in de nacht.
U bent de Heer die op ons wacht
en wij komen bij elkaar in uw naam.

U heeft alle macht gekregen
op de aarde, in de hemel.
Halleluja!
Refrein: U bent de liefde die.....

Psalm 86: 4, 5 (Leer mij naar uw wil te handelen)

4 Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

5 Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Kinderlied: Wie is er? (Elly en Rikkert)

1. De één zegt Jezus was een
timmerman
De ander zegt hij was een rare snuiter
De derde vindt er niks bijzonders an
Een wijze man een flierefluiter

Refrein: Wie is Hij, Wat zeg jij
Een dwaas een Don Quichot
Wie is Hij, Wat zeg jij
Is Hij de zoon van God

2. De één zegt Jezus was een goeie vent
De ander zegt hij was een
vrijheidsstrijder
De derde ziet in hem een superman
Een groot profeet of een misleider
Refrein: Wie is Hij, Wat zeg jij.....

3. Maria dacht dat Hij de tuinman was
Waar zij in de graftuin tegen aanliep
Zij vroeg Hem Waar de Heer gebleven
was
Zij zag hem pas toen Hij haar naam riep
Refrein: Wie is Hij, Wat zeg jij.....

Johannes 1: 1-18

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: "Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!"' 16 Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: 17 de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Gezang 1: 1, 2, 3, 4 (God heeft het eerste woord)

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Gezang 169: 1, 2, 4, 6 (Zingt nu de Heer, stemt allen in)

1 Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2 Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

4 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

6 Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Zegenlied: Gezang 456: 1 en 2 (aangepast*) en 3 (ongewijzigd)

1.Zegen hen Algoede
neem hen in Uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hun
licht.

in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de
kracht
van uw Geest bij dag en
nacht.

Dat wij niet beschamen
Jezus, Christus onze
Heer,
amen, God, uw naam
ter eer!

2.Stort, op onze bede,

3.Amen, amen, amen!

Opwekking 627 (Jezus, licht in de duisternis)

1.Jezus, licht in de duisternis,
Jezus, Vaders getuigenis,
Jezus, liefde die eeuwig is,
ik prijs U.

2.Jezus, weg die ik volgen moet,
Jezus, waarheid volmaakt en goed,
Jezus, leven in overvloed,
ik prijs U.

Refrein: Waar zou ik gaan zonder U,
waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.

3.Jezus, totdat ik bij U ben,
Jezus en U volkomen ken.
Jezus, geef ik mijn hart en stem
en prijs U.
Refrein: Waar zou ik gaan zonder U...