

ZONDAG 2 juni 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

9.30 uur: Ds. William de Hek (CGK 's Gravendeel)

Organist: Peter Geldof jr.

Lector: Niek Abrahamse

Band: "to Connect"

In deze dienst zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 100: 1, 2 en 4 (NB)

Votum en groet

Zingen: Opwekking 689 (Spreek, o Heer)

Wetslezing

Zingen: Opwekking 642 (De rivier)

Gebed

Uitnodiging kinderkerk

Kinderlied:

Schriftlezing: Ezechiël 47: 1-12

Zingen: Psalm 65: 4 en 5 (DNP)

Preek **"Meegenomen in de stroom"**

(tekst: Ezechiël 47:9b)

Zingen: Gebed om zegen (Sela)

Formulier bevestiging ambtsdragers

Beantwoording vragen

Zingen: Psalm 134: 1 en 2 (DNP)

Dankgebed en voorbede

Collecte collecte (1e collecte voor het jaarproject van stichting Present en voedselbank Walcheren en de 2e collecte voor de kerk)

Zingen: Johannes de Heer 57 (Er komen stromen van zegen)

Zegen

Psalm 100: 1, 2 en 4 (NB)

1 Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijkdomdein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.

2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Opwekking 689 (Spreek, o Heer)

1. Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld.
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, O Heer en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

3. Spreek, o Heer, maak ons denken
nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met
ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.

4. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Opwekking 642 (De rivier)

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;

2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongelooft.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid.

'k wil U daar ontmoeten, Heer.
2. Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

'Compliment' (Elise Mannah) Oké4Kids

Het is erg leuk om te krijgen en je wordt ermee verwend
ra ra ra, wat is het het is een compliment
een compliment, o o o, een compliment
iedereen verdient wel eens een compliment

Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet
denk dan aan dit lied
zeg het, spreek het uit, maak die ander blij
wat heb jij mooi geknutseld, wat een coole jas heb jij

Het is makkelijk te geven en het kost geen ene cent
ra ra ra, wat is het, het is een compliment

een compliment, o o o, een compliment
iedereen verdient wel eens een compliment

Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet
denk dan even aan dit lied
zeg het, spreek het uit, maak die ander blij
wat kan jij hard rennen, wat een gave bril heb jij

Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs, bij een ander ziet
denk dan aan dit lied, zeg het, spreek het uit, maak die ander blij
wat een kanjer, wat een kanjer, ben jij! (3x)

Ezechiël 47: 1-12

1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door de noord poort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. 6 De man zei tegen mij: 'Zie je dat, mensankind?' en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. 7 Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 8 Hij zei tegen mij: 'Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het water daar zoet. 9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaim zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. 12 Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.'

Psalm 65: 4 en 5 (DNP)

4. Met liefde zorgt U voor de akker.
Uw beek bevloeit het land.
U maakt de dorre aarde wakker,
besproeit die met uw hand.
U drenkt de voren, plet de kluiten;
rijk zegent U het graan.
Het jonge groen zal, niet te stuiten,
fris op de velden staan.

5. Dit wordt het kroonjaar van uw zegen,
van rijkdom die U schenkt.
Waar U verschijnt, drupt milde regen
die de woestijn doordrenkt.
De heuvels laten van zich horen.
De weiden zijn vol vee.
De dalen zijn bedekt met koren;
zij zingen vrolijk mee.

Gebed om zegen (Sela)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang
Vader maak mij tot een zegen,
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus komt tot mij,
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor
mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde
geven
Zegen om de ander tot tot zegen te zijn
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Psalm 134: 1 en 2 (DNP)

1. Kom, trouwe dienaars van de HEER,
die altijd klaar staan tot zijn eer,
hef jullie handen op naar Hem.
Zegen de HEER met hart en stem.

2. Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.

Johannes de Heer 57 (Er komen stromen van zegen)

1 Er komen stromen van zegen.
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;
Stroomen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
refrein:

Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neêr.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer.

2 Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
refrein...

3 Er komen stromen van zegen,
Zend ons de heilstroom nu neêr!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer.
refrein....