

ZONDAG 29 september 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: 9.30 u: ds. Jakob van der Wal
(Baarn)

organist: Arjen van Dalen
lector: Ineke Paardekooper

medewerking van de band "To Connect"

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Welkom en mededelingen (door de dienstdoend ouderling)

Zingen: Evang. Liedbundel 242: 1 en 3 (staande)

We richten ons naar God (staande)

Zingen: Psalm 139: 1 en 3

God's wil voor ons leven

Zingen: Psalm 139: 5

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment en zingen kinderlied: "Jezus loopt over het water"

Schriftlezing: Psalm 138

Zingen: Psalm 138: 1 en 4

Verkondiging: Psalm 138: 7c en 8 "De handen van God tonen:
"Zijn werk, zijn kracht, zijn hart"

Zingen: Opwekking 429

Formulier voor het Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 17: 3 en 7

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 118: 5 en 8

Dankzegging en voorbeden

Aankondiging collecte

Zingen: Zingende gezegend 197: 1 en 4 (staande)

Zegen van God

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Evangelische Liedbundel 242

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm Hem met
mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen
richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Psalm 139

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

5 Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleuglen van de dageraad,
al woond' ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Schriftlezing Psalm 138

¹ Van David.

Ik wil U loven met heel mijn hart,
voor U zingen onder het oog van de goden,

² mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam.

³ Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

⁴ Laten alle koningen op aarde U loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.

⁵ Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
'Groot is de majesteit van de HEER.

⁶ De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet Hij om,
de hoogmoedige doorziet Hij van verre.'

3. Spreek Gij het woord dat mij
vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde
heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar
Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn
gebeden.

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

⁷ Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven,
U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.

⁸ De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Psalm 138

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prij-zen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

4 Als, ik omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij volein-den.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, / wil bijstand zenden.

Opwekking 429

Refrein:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein:

God wijst mij een weg

Psalm 17

3 Gij hulp van wie wordt overmand,
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
Hoe zegent Gij die U verbeiden,
die schuilen bij uw rechterhand.
Behoed mij dan, laat mij niet vrezén,
behoed de appel van uw oog;
breid uit uw vleugels van omhoog
en laat mij zo geborgen wezen..

7 O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddijk beeld.

Psalm 118

5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten
zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Zingende Gezegend 197 – melodie “Op bergen en in dalen”

1. Ik zie in zoveel dingen,
de vingers van Gods hand.
Hij zaait Zijn zegeningen,
de wereld is Zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen,
verrijst in volle pracht.

8 De steen, dien door de
tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's Heren hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

4. Ik zie in zoveel dingen,
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér.
Het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge,
de oogst is levenslicht!