

ZONDAG 28 juli 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: 9.30 u Leen van Dijke
organist: Peter Geldof Jr
lector: Dick de Lange

Welkom en mededelingen

Intochtslied Zingen NLB 280: 1, 2, 3 en 4

We richten ons naar God

Votum en groet

Zingen: NLB 280: 5, 6 en 7

We luisteren naar God's geboden

Zingen: DNP 24: 2 en 3

Gebed

Inleiding tot de kinderkerk

Zingen: KOW 112 – Hé, luister mee naar een nieuw verhaal

Schriftlezing: Lucas 16:1-13

Lezen Zondag 42

Zingen: DNP 119 vers 1 en 8

Preek "**Bijbels beleggingsadvies**"

Zingen: DNP 49: 2 en 4

Dankgebed en voorbeden

Aankondigen collecte

*Zingen: Wij willen gaven delen (wijze: wat zijn de goede vruchten
NLB 841)*

We ontvangen de zegen

*Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking,
neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.*

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Intochtslied zingen: lied 280 vers 1, 2, 3, en 4

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Zingen: lied 280 vers 5, 6 en 7

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Zingen: DNP 24 vers 2 en 3

2. Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,
die leugens en bedrog vermijdt
en nooit een valse eed zal zweren.

Zingen: KOW 112 Hé luister mee

Refrein:

Hé, luister mee
naar een nieuw verhaal,
een nieuw verhaal
uit het boek van God. (2x)

Net zoals je elke dag
je boterhammen eet
en je dat ook zeker niet

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

3. Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.
Dit is het volk dat Hem verwacht;
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.

een dag of drie vergeet,
zo is het met het lezen
uit het boek van onze Heer,
je kunt er veel van leren
en zo groei je telkens weer.

Luister maar mee
en doe maar mee, ja!

Schriftlezing: Lucas 16:1-13

Rijkdom en gerechtigheid

¹ Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: 'Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. ² De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: "Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven." ³ Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. ⁴ Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. ⁵ Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: "Hoeveel bent u mijn heer schuldig?" ⁶ "Honderd vaten olijfolie," antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: "Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van." ⁷ Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: "En u, hoeveel bent u schuldig?" "Honderd balen graan," luidde het antwoord. De rentmeester zei: "Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van." ⁸ En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. ⁹ Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.

¹⁰ Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. ¹¹ Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? ¹² En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? ¹³ Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.'

Zondag 42

110. Wat verbiedt God in het achtste gebod?

God verbiedt niet alleen het stelen dat door de overheid wordt gestraft; ook alle andere plannen en daden waarmee we het bezit van onze naaste in handen proberen te krijgen, noemt Hij diefstal. Dat kan zijn met geweld of op een manier die eerlijk lijkt, zoals met valse maten en gewichten, bedrog met geld of goederen, door woeker, of op welke manier dan ook die God verboden heeft. God verbiedt ook alle hebberigheid, evenals alle misbruik en verkwisting van Zijn gaven.

111. Maar wat gebiedt God in dit gebod?

Dat ik, waar ik maar kan, het welzijn van mijn naaste zoek, en dat ik hem zo behandel als ik zelf behandeld zou willen worden. Ook dat ik trouw mijn werk doe, om zo de armen te kunnen helpen.

Zingen: DNP 119 vers 1 en 8

1. Als je de weg van Gods geboden gaat,
je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
Een zegen is wat in uw regels staat;
U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.

8. Eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor,
dat is mijn wens; verleen mij uw genade.
Ik houd mijzelf uw levensregels voor;
daaraan klem ik mij vast bij al mijn daden.
Beschaam mij niet, maar geef dat ik daardoor
kan lopen, ja kan rennen op uw paden.

Zingen: DNP 49: 2 en 4

2. Bewoners van de wereld, luister goed.
Hoor alles wat ik je vertellen moet.
Van hooggeplaatste tot gewone man,
van rijke tot wie haast niets kopen kan,
ik moet mijn wijze woorden aan je kwijt:
mijn mond loopt over van diepzinnigheid.
Spits bij mijn overpeinzingen je oren;
bij citerspel laat ik mijn wijsheid horen.

4. Zo gaat het wie op eigen wijsheid bouwt,
wie niet op God, maar op zichzelf vertrouwt:
hij is een schaap dat ruw wordt weggeleid.
De dood is als een hoeder die hem weidt.
Wie eerlijk leeft, wordt bij het morgenlicht
in eer hersteld en door God opgericht.
Als Hij mij uit het dodenrijk komt halen
zal Hij de losprijs voor mijn ziel betalen.

Zingen: *Wij willen gaven delen* (wijze: wat zijn de goede vruchten NLB 841)

1. Wij willen gaven delen
met mensen wereldwijd
want delen wordt tot helen
wanneer de ander lijdt
De Heer heeft zich gegeven
en deelde onze nood
zo heelde Hij ons leven
Hij is het Levend Brood

2. Meer dan wij konden dromen
Geschiedt in onze tijd
Er is een weg gekomen
van wederkerigheid
Nu leren wij ontvangen
zij geven van hun kant
Geen strijd meer om belangen
Zo komt Gods rijk tot stand