

ZONDAG 2 februari 2025

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

09.30 uur: Student H.J. Holsappel, Veenendaal
Peter Geldof, organist
Eva van Dijke, lector
Huisband "To Connect"

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Opwekking 797 (U roept ons samen als kerk van de Heer)

Stil gebed

Votum

Zingen: Psalm 98: 1 en 3 (Zingt een nieuw lied voor God den Here)

Lezing wet

Zingen: Psalm 40: 2 en 3 (Zalig de man die op den HEER vertrouwt)

Gebed

Kindermoment en kinderlied (kinderopwekking 121, God houdt van de hele wereld.)

(Kinderen gaan naar de kinderkerk)

Schriftlezing: Psalm 37

Zingen: Psalm 4: 2 en 3 DNP

Verkondiging: Leven in geloof

Zingen: Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil)

Dankgebed + voorbede

Collecte

Slotlied: Gezang 427: 1, 2 en 7 (Beveel gerust uw wegen)

Zegenbede

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Opwekking 797 (U roept ons samen als kerk van de Heer)

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

3. U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Bridge 2x:

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

(Refrein)

1 Korinthe 13 en 14, Efeziërs 4:1-6 Tekst: Hans Maat, Muziek: Frans Korpershoek, © 2013 Stichting Sela Music

Psalm 98: 1 en 3 (Zingt een nieuw lied voor God den Here)

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard' een loflied
wezen,
de psalmen gaan van mond tot
mond.
De naam des Heren wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt

Psalm 40: 2 en 3 (Zalig de man die op den HEER vertrouwt)

2. Zalig de man die op den Heer
vertrouwt,
geen acht slaat op de eigenwaan
van die hun eigen wegen gaan,
maar die de leugen uit zijn leven
houdt.

Mijn God, ik wil U roemen
en al uw daden noemen,
niets is aan U gelijk.
Wil ik ze tellen, Heer,
ik zie er telkens meer,
't gaat boven mijn bereik.

3. Het is geen offervuur wat U
behaagt,
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor
en zelf ontsluit Gij mij het oor:
Gij hebt alleen gehoorzaamheid
gevraagd.

Mijn God, ik draag uw wetten,
om op uw wil te letten,
gedurig bij mij om.
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei;
"O Here, zie, ik kom!"

kinderlied: kinderopwekking 121, God houdt van de hele wereld.

Refrein:

God houdt van de hele wereld,
want Hij gaf zijn Zoon.
God houdt van de hele wereld,
want zijn hart is groot,
zo groot, zo groot, zo groot.

Hij houdt van Eskimo's
en Indianen,
Turken en Amerikanen,
Afrikanen uit Gabon,
van oost naar west en andersom,
van Marokkanen en Molukkers,
snelle stadslui, boerentukkers,
Nederlanders, buitenlanders,
allemaal, hoe kan het anders.

(Refrein)

Hij houdt van jou en mij
en pa en moe,
je grote zus, m'n kleine broer,
grote mensen, kleine kleuters,
stoere jongens, drukke peuters,
oma's, opa's en studenten,
nieuwe baby's, oude krenten,
vreemde vogels, toffe peren,
wanneer zullen wij het leren.

(Refrein)

Schriftlezing: Psalm 37

¹ Van David.

Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, ² zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. ³ Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. ⁴ Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt. ⁵ Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: ⁶ het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. ⁷ Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat. ⁸ Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil. ⁹ Slechte mensen worden verdelgd, wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten. ¹⁰ Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. ¹¹ Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede. ¹² De zondaar belaagt de rechtvaardige met een grijns op zijn gezicht. ¹³ Maar de Heer lacht hem uit en ziet de dag al van zijn ondergang. ¹⁴ Zondaars trekken hun zwaard en spannen hun boog, om zwakken en armen te doden, om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan. ¹⁵ Maar het zwaard dringt in hun eigen hart en hun bogen worden gebroken. ¹⁶ Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. ¹⁷ De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen. ¹⁸ De HEER trekt zich het lot van onschuldigen aan, hun bezit blijft voor eeuwig behouden. ¹⁹ Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen, in tijden van hongersnood worden zij verzadigd. ²⁰ De zondaars zullen ten onder gaan, de vijanden van de HEER verdwijnen als bloemen in het veld, verdwijnen als rook. ²¹ De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen. ²² Gods gezegenden zullen het land bezitten, de vervloekten worden verdelgd. ²³ Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. ²⁴ Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de HEER richt hem op. ²⁵ Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood; ²⁶ hij is vol mededogen en leent uit, elke dag, en zijn nageslacht is een bron van zegen. ²⁷ Mijd het kwade en doe het goede, en je zult voor eeuwig wonen in het land, ²⁸ want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd. ²⁹ De rechtvaardigen zullen het land bezitten en het bewonen, hun leven lang. ³⁰ De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid, zijn tong spreekt gerechtigheid, ³¹ hij draagt de wet van God in zijn hart en zijn voeten struikelen niet. ³² De zondaar loert op de rechtvaardige en zoekt een kans om hem te doden, ³³ maar de HEER laat zijn dienaar niet los: wordt hij aangeklaagd, vrijspraak zal volgen. ³⁴ Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die Hij wijst, Hij zal je aanzien geven en grondbezit, je zult beleven dat zondaars worden verdelgd. ³⁵ Ik heb een zondaar gezien, een uitbouter, hij groeide uit als een woekerende laurier; ³⁶ op een dag was hij verdwenen, ik zocht hem en

ik vond hem niet. ³⁷ Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten: wie vredelievend zijn hebben de toekomst. ³⁸ Maar zondaars worden verdelgd, er is geen toekomst voor een slecht mens. ³⁹ De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, Hij is hun toevlucht in tijden van nood. ⁴⁰ De HEER heeft hen altijd geholpen en bevrijd, Hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, Hij redt hen, want zij schuilen bij Hem.

Psalm 4: 2 en 3 (DNP)

2. Voel je je hart van boosheid beven,
bedwing je dan en zondig niet.
Weet in de nacht: God is verheven.
Schenk Hem het offer van je leven.
Blijf rustig tot Hij uitkomst biedt.

'Wie geeft ons toekomst?' vragen velen.

'De angst knijpt onze kelen dicht.'
HEER, wilt U onze wonden helen,
ons in uw liefde laten delen?
Schenk ons uw licht, toon uw gezicht.

3. Mijn blijdschap is niet van beneden.
Ik hoef geen aardse overvloed.
Mijn hoop reikt verder dan het heden.
HEER, dankzij U rust ik in vrede.
Bij U in huis heb ik het goed.

Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil)

1. Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

2. Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

3. Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd
heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt.

(Refrein)

(Refrein 2x)

Gezang 427: 1, 2 en 7 (Beveel gerust uw wegen)

1. Beveel gerust uw wegen,
al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

2. De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommelingen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

7. Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.