

ZONDAG 3 november 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst:

09.30 uur: Ds. S.B. van der Meulen te Delft
Organist: Annette van der Stel -
Mondeel
Lector: Eva van Dijke
Band: To Connect

Welkom en mededelingen

Voorzang NLB 801: 1 - 8 Door de nacht van strijd en zorgen (wisselzang)

Stil gebed,

Votum en Groet

Zingen Psalm 121: 1, 2, 3 en 4

Wet

Zingen Opwekking 642 De rivier

Gebed

Uitnodiging kinderkerk

Kinderlied: God houdt van de hele wereld, opwekking Kids 121

Schriftlezing: Mattheus 20: 1-16

Zingen Opwekking 249 Heer, wat een voorrecht

Preek Mattheus 20: 1-16

Thema: Een wereld vol van hoop.

Zingen Sela: Een toekomst vol van hoop

Gebed

Collecte

Zingen NLB 898: 1, 2, 3 en 4 Een vaste burcht is onze God

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden, of de scriba scriba@gasthuiskerk.nl; tel. 06 – 11 94 78 54) voor contactgegevens van een kerkenraadslid. Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

NLB 801: Door de nacht van strijd en zorgen (wisselzang)

Allen

1. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.

Vrouwen

2. Liedren zingend vol vertrouwen tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen 't lichten van Gods aangezicht.

Mannen

3. Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal.

Vrouwen

4. In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid.

Allen

5. Met één lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht.

Vrouwen

6. Eén van hart en één van zinnen, één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen, één in tijd en eeuwigheid.

Mannen

7. Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen samenkomen om het kruis.

Allen

8. Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs.

Psalm 121

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap
verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren

Opwekking 642 De rivier

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

2. Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

3. Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: 'ontmoet mij hier'.

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Ezechiël 47:1-12, Openbaring 22:1-2, Oorspr. titel: The River. Tekst & muziek: Brian Doerksen / Michael Hansen / Brian Thiessen, Ned. tekst: Maarten Wassink, © 2004 Integrity's Hosanna/ Music | Small Stone Media

Kinderlied: **God houdt van de hele wereld, opwekking Kids 121**

Refrein:

God houdt van de hele wereld, want Hij gaf zijn Zoon.
God houdt van de hele wereld, want zijn hart is groot,
zo groot, zo groot, zo groot.

1. Hij houdt van Eskimo's en Indianen, Turken en Amerikanen,
Afrikanen uit Gabon, van oost naar west en andersom,
van Marokkanen en Molukkers, snelle stadslui, boerentukkers,
Nederlanders, buitenlanders, allemaal, hoe kan het anders.

(Refrein)

2. Hij houdt van jou en mij en pa en moe, je grote zus, m'n kleine broer, grote mensen, kleine kleuters, stoere jongens, drukke peuters, oma's, opa's en studenten, nieuwe baby's, oude krenten, vreemde vogels, toffe peren, wanneer zullen wij het leren.

Schriftlezing

Mattheus 20: 1 - 16

¹ Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. ² Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. ³ Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, ⁴ zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." ⁵ En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. ⁶ Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" ⁷ "Niemand heeft ons ingehuurd," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard."

⁸ Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." ⁹ En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. ¹⁰ En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. ¹¹ Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ¹² "Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden." ¹³ Hij antwoordde een van hen: "Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?" ¹⁴ Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. ¹⁵ Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?"

¹⁶ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

Opwekking 249: Heer, wat een voorrecht

1. Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

2. Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

© Gaither Music / Universal Songs. Tekst en muziek: Bill Gaither, Ned. tekst: Hans Lieberton

Sela: Een toekomst vol van hoop

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

3. U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

4. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

5. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music

NLB 898: Een vaste burcht is onze God

1. Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan géén hem evenaren.

2. Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo Gij 't nog niet wist:
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal,-
God zelf staat ons terzijde.

3. Al wordt de wereld ook een hel
en 't leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, - Immanuël
zal stellig ons bevrijden.
Hoe satan ook woedt
en wat hij ook doet,
't is machtloos geweld,-
zijn vonnis is geveld.
Eén woord en hij moet vallen.

4. Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,-
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.