

ZONDAG 14 januari 2024

Live te volgen via www.gasthuiskerk.nl/live



Kerkdienst: 9.30 u: ds. Rein den Hertog
(CGK Amsterdam/Amstelgemeente)
organist: Arjen van Dalen
lector: Joke Corbijn

medewerking van de band "To Connect"

We gedenken Elsbeth Beghtel-Josiasse, die deze week is overleden, en zingen: **Opwekking 123** "Groot is Uw trouw"

Overige mededelingen

Zingen: (staande) **Met open armen** (Schrijvers voor gerechtigheid)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: **Psalm 121: 1, 3, 4**

Geboden

Zingen: '**Wees mijn verlangen**' (Opwekking 520)

Gebed

Uitnodiging voor de kinderkerk

Zingen: "**Je hoeft niet bang te zijn**"- Oke4Kids 40

Schriftlezing: Lukas 2:22-40

Zingen: **Psalm 130: 1, 3 en 4**

Verkondiging (**Thema: hoop!**)

Zingen: '**Een toekomst vol van hoop**' (Sela)

Dankgebed en voorbede

Aankondiging collecten

Zingen: {staande} "**Dank, dankt nu allen god**"

(LvK gez. 44: 1, 2, 3)

Zegen

Wanneer je n.a.v. één van de diensten wilt doorspreken of je hebt een vraag en/of opmerking, neem dan gerust contact op met één van de kerkenraadsleden.

Voor meer informatie over onze gemeente zie www.gasthuiskerk.nl.

Opwekking 123

1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Psalm 121

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvange

Opwekking 520

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

4. Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Lukas 2

De toewijding van Jezus in de tempel

²²Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, ²³zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.' ²⁴Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

²⁵Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. ²⁶Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. ²⁷Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, ²⁸nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

²⁹'Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.

³⁰Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
³¹die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
³²een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

³³Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. ³⁴Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, ³⁵en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

³⁶Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, ³⁷en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. ³⁸Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

³⁹Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. ⁴⁰Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem.

1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Psalm 130

1 Uit diepten van ellende / roep ik tot U,
o Heer.

Gij kunt verlossing zenden, / ik werp
voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot
mijn gebed.

Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o
Here, red!

3 Ik heb mijn hoop gevestigd / op God
den Heer die hoort.

Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn
verlossend woord.

Nog meer dan in de nachten / wachters
het morgenlicht,

blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend
aangezicht.

4 Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar
zijn toekomst uit!

De Heer is vast besloten, / tot
goedertierenheid!

Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in
zijn geduld

aan Israël bevrijding / van onrecht en
van schuld.

Een toekomst vol van hoop – Sela

1. In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

3.U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

5.U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.

Gezang 44

1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

3 Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

4.U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

